

Αποχαιρετιστήρια επιστολή του απερχόμενου Διευθυντή Π.Ε. Δ' Αθήνας

Αγαπητοί συνάδελφοι, συναδέλφισσες και συνεργάτες

Μετά από τεσσεράμισι χρόνια στη θέση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ' Αθήνας και λόγω της αποχώρησής μου, αισθάνομαι την εσωτερική ανάγκη και την ηθική υποχρέωση να επικοινωνήσω με όλες και όλους εσάς, που υπήρξατε συνεργάτες και συνοδοιπόροι μου σε μια ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτητική περίοδο, για να σας αποχαιρετήσω και να σας ευχαριστήσω.

Σε επιστολή μου τον Ιανουάριο του 2016, πριν αναλάβω τα νέα καθήκοντα, είχα υποσχεθεί να υπηρετήσω με συνέπεια το δημόσιο σχολείο, τον εκπαιδευτικό και τον μαθητή. Στο τέλος αυτής της διαδρομής νιώθω ικανοποιημένος και δικαιωμένος.

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου, βασικό μου μέλημα αποτέλεσε το συμφέρον του μαθητή, η βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, το ήρεμο και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον των εκπαιδευτικών. Κυρίαρχη επιλογή μου οι ανοιχτές πόρτες της διοίκησης στον εκπαιδευτικό, στον γονέα, στον πολίτη. Ακολουθώντας συνεργατικές και δημοκρατικές διαδικασίες, με σεβασμό στην άλλη άποψη και καλοπροαίρετο διάλογο αναδείχτηκε το ανθρώπινο πρόσωπο της διοίκησης. Με συνέπεια και πίστη στο λειτούργημά μας, με αμέτρητες ώρες δουλειάς, με ειλικρίνεια και ανθρωπιά, χωρίς διακρίσεις και κρυφές προθέσεις οικοδομήθηκε ένα πλαίσιο λειτουργίας με αξιοκρατία, αντικειμενικότητα και διαφάνεια.

Σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια βασικοί συντελεστές ήταν οι πολύτιμοι και αγαπητοί συνεργάτες μου στη Διεύθυνση, οι Προϊστάμενοι/ες Τμημάτων, το διοικητικό προσωπικό, οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί, η γραμματεία του ΠΥΣΠΕ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς για το ενδιαφέρον και την αφοσίωση που επέδειξαν για να διεκπεραιώσουν τις αυξημένες υπηρεσιακές υποχρεώσεις. Ευχαριστώ επίσης όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη του ΠΥΣΠΕ για την άριστη και εποικοδομητική συνεργασία.

Θερμές ευχαριστίες οφείλω και στους/στις διευθυντές/ντριες, προϊστάμενες των σχολικών μονάδων αλλά και ειδικότερα στην καθεμιά και στον καθένα μάχιμο εκπαιδευτικό της τάξης για την προσφορά, τη φιλοτιμία, το υψηλό αίσθημα ευθύνης

και την κατάθεση ψυχής στις σχολικές αίθουσες. Αυτοί κράτησαν και συνεχίζουν να κρατούν όρθιο το δημόσιο σχολείο τις δύσκολες ώρες.

Ευχαριστώ επίσης ιδιαίτερα:

- τον νυν και τον τέως Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής, οι οποίοι με εμπιστεύθηκαν ως αναπληρωτή τους, καθώς και όλο το διοικητικό και λοιπό προσωπικό της Περιφερειακής Διεύθυνσης για την εξαιρετική συνεργασία
- τα τακτικά και αιρετά μέλη του ΠΥΣΕΕΠ στο οποίο είχα την τιμή να προεδρεύσω για τέσσερα περίπου χρόνια
- τον Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ' Αθήνας και το προσωπικό της
- τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων των Εκπαιδευτικών γιατί παρά τις δυσκολίες, με αλληλοκατανόηση, βρήκαμε τρόπους συνεννόησης προς όφελος των σχολείων και των εκπαιδευτικών
- τον Οργανωτικό Συντονιστή και τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του 4^{ου} ΠΕΚΕΣ, τους πρώην Σχολικούς Συμβούλους, τους υπεύθυνους σχολικών δραστηριοτήτων, τον Προϊστάμενο του 1^{ου} ΚΕΣΥ και την Προϊσταμένη του 2ου ΚΕΣΥ για την άρτια παιδαγωγική υποστήριξη και καθοδήγηση των σχολείων μας καθώς και την άψογη συνεργασία μας
- τους Δημάρχους, τους Αντιδημάρχους Παιδείας, τους Προέδρους και τα μέλη των Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας, τα μέλη των Σχολικών Επιτροπών των οκτώ δήμων της Δ' Αθήνας για τη γόνιμη συνεργασία
- γονείς και κηδεμόνες, Ενώσεις Γονέων και Συλλόγους Γονέων των περιοχών αρμοδιότητάς μου, για την πάντα χρήσιμη επικοινωνία και συνεργασία

Εύχομαι στη νέα Διευθύντρια Π.Ε. Δ' Αθήνας καλορίζικη και κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο της. Σε όλες και όλους εσάς καλή σχολική χρονιά με υγεία και δύναμη!

Η κοινή προσπάθεια με όραμα μια καλύτερη δημόσια εκπαίδευση συνεχίζεται!

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Γιώργος Κέντρος